

Kristihimmelsfärdeskadern 2019

Åter var det dags för den traditionsenliga eskadern på Kristihimmelsfärdshelgen. Detta år var denna helg i slutet av maj. Denna gång var det 28 båtar anmälda till eskadern. Fördelningen på båtar blev nio motorbåtar, 2 motorseglare och 17 segelbåtar. I år var det även en del barn med på denna eskader. Ungefär en tredjedel av deltagarna var med på eskader för första gången, resten hade eskaderrutin. Lite kul är att vi har öppen anmälan, det har hänt att någon båt anslutit på vägen till Läsö. Denna gång kom dom sista bara några dagar före starten

Vädret såg inte bra ut före samling, det hade varit starka vindar, kallt och regn i flera dagar. Inget väderfönster för helgen såg ut att öppna sig, enligt både DMI och SMHI. Båda vädersiarna lovade hårda vindar och även regn. Beslutet blev ganska enkelt, detta år går eskadern går inte till Läsö, dags att aktivera plan B. Planera för en eskader på västkusten. Meddelande till alla deltagarna gick ut på måndag och tisdag.

Några hoppade av och anmälde förhinder, när vi summerade så blev vi totalt 22 båtar ink. Ledarbåtarna.

Vi träffades på Rörö, som ligger ganska centralt för en överfart och samling. Med tanke på att vi hade båtar med hemmahamn allt ifrån Onsala till Kungshamn och Orust. Det var gott om plats på Rörö, mest beroende på det utlovade vädret.

Alla anslut inte till utgångshamnen på onsdag kvällen. Några båtar kom på torsdag. Upprop på onsdag kväll, vädret såg stabilt dåligt ut, kulingvarning för Kattegatt. Beslutet blev: Vi ligger kvar på torsdag.

Träffades igen på torsdag fm, för en gemensam promenad, vädret bjöd på vindar mellan 15 – 20 s/m, plus ösregn. Trots det så anslöt ett 15-tal tappra deltagare på promenaden. Rörö erbjuder fina promenadvägar på ön. Det var mäktigt att se vågorna slå in över land på västsidan Rörö, alla var ense om att det var tryggt att ligga i hamn.

Fram på kvällen träffades alla för lite samkväm och en gemensam landare.

Nästa dag var det avgång till Skärhamn, vinden hade lagt sig lite och regnet upphört, för att ta sats till lördag, då åter hårda vindar och regn kom över oss. Några båtar anslöt till Skärhamn, någon kom med bil dit.

Roligt att så många anstränger sig för att delta, trots dåligt väder.

Eskaderledningen hade hyrt Atenes sjöbod i Skärhamn, som vi dukade långbord i för gemensam avslutningsmiddag, modell knytkalas, nytt för några, rutin för andra, grillning, mm.

Eskadern avslutades på fredag kväll, 31 maj, trots ingen överfart till Läsö, så blev det en eskader och alla fick åter uppleva det trevliga eskaderlivet, med gemenskap i hamnarna.

Ingela och Björn Johansson, samt Inge och Annethe Andersson.

Bilder i dropbox Kristihimmelsfärd